

BRUCE BULLET

DE GEHEIMZINNIGE STORING



POLICE BULLET

DE GEHEIMZINNIGE STORING



TEKST EN TEKENINGEN: AB KOOYMAN

Uitgeverij de Boemerang B.V.

Uitgave van: Uitgeverij De Boemerang B.V.
© 1995 De Boemerang B.V./A. Kooyman
Distributie Nederland: Betapress, Gilze
Distributie België: Standaard N.V., Antwerpen
ISBN 90 73960 58 4

De vliegtuigen

F-14A Tomcat
U.S. Navy
Topsnelheid 2517 km. p/u
Mach 2.34



EA-6 Prowler
U.S Navy en Marines
Topsnelheid 566 mijl p/u



A7-E Corsair II
U.S. Navy en Air Force
Topsnelheid 610 mijl p/u



Grumman E-2A Hawkeye
AEW toestel
U.S. Navy



Lockheed S-3 Viking
U.S. Navy
Topsnelheid 518 mijl p/u



De USS Nimitz bevindt zich in de Middellandse Zee als vlaggeschip van de zesde vloot, het is augustus 1981 en er zijn wat problemen met Libië over de territoriale wateren in de golf van Sidra. Kolonel Khadaffi wil de gehele golf als Libisch gebied aanmerken wat door de Amerikanen niet wordt geaccepteerd. USS Nimitz CVN-68 is de eerste van een nieuwe serie door atoomkracht aangedreven supervlieg kampschepen.



Met een bemanning van 3.300 man plus een airwing (totale vliegtuig personeel) van 3.000 man en 98 vliegtuigen is de totale bezetting 6.300 man, Aan boord is airwing 8.



Op het vliegdek is altijd bedrijvigheid, zeker als er gevlogen gaat worden is het..



hectisch en gevaarlijk. De uitlaat van een straalmotor blaast een man als een veertje van het vliegdek.



Omdat niet alle vliegtuigen in de hangar kunnen, wordt er ook veel onderhoud gepleegd aan dek waardoor het er altijd druk is.



Bij vliegoperaties is het zaak de catapults vrij te maken en de vliegtuigen zo te parkeren dat ze buiten de "jetblast" staan.





Een vliegkampschip wordt altijd geëscorteerd door een groep oorlogsschepen. Gezamenlijk vormen ze een Carrier battlegroup. In de Middellandse Zee bevinden zich twee van deze groepen.

Een fregat vaart op 2 mijl achter de Nimitz welke als iemand over boord valt snel wordt opgepikt.



Vanaf de vliegbrug wordt de opdracht gegeven het dek vrij te maken voor start operaties.



Bruce Bullet is de airwing-commandant (CAG) en vliegt de Tomcat nr.100. Joe is squadronleader van VF-41 en NFOC, Navigatie Flight Officer, bij Bruce in de F41 Tomcat.

Hay Joe, we gaan weer de lucht in.

O.K. Bruce, ik zorg dat de kist in orde is.



De start is over één uur en twintig minuten.

Prima, dan heb ik tijd genoeg om alles te regelen!



Inmiddels worden de kisten van het voordek weggehaald.



De Tomcats die de lucht in gaan worden ook van bewapening voorzien i.v.m. de spanning tussen Libië en de V.S.



Een Hawkeye vertrekt als eerste.



Op dat moment is de ochtend patrol op de terugweg.

Hier CAP. Zijn op 100 mijl van Marshall, over!



Hier CATCC*. Uw Marshall is op 50 punt 4. Deck traffic in progress!

Begrepen bedankt, uit!



Zo Joe, we zullen eens kijken of er nog wat te doen is boven de Golf van Sidra.

Ik denk dat het wel rustig zal blijven na die afstraffing van eergisteren.



* Carrier Airtraffic Control Center.

Dit gebeuren speelde zich af op 19 augustus 1981 boven de golf van Sidra tussen vliegtuigen van de Libische luchtmacht en van Nimitz. Deze bevond zich ver buiten de golf van Sidra. Het is ongeveer 6 uur in de morgen.



Twee Tomcats van VF41 Black Aces, zijn voor een Combat Air Patrol op de katapult gezet.



Niet veel later schieten ze de lucht in.



O.K. Larry, we nemen de noord-oost flank en over een uur gaan we tanken.



Na enige tijd.

Het blijft behoorlijk rustig vandaag, Larry!



Gisteren hadden we pottekijkers. Het is tijd voor de tanker, Larry.



Hier Fast Eagle One for Black Oil One.
We komen een slokje halen. De 01 is
de eerste die aankoppelt, over!



Hier Black Oil One. Wij vliegen op 10 mijl zuid plus 4,
hoogte 6.000 voet, snelheid 610 mijl, gaan
terug naar 505, zetten rail uit!



De twee Tomcats worden volgetankt door de KA-6D Intruder.



O.K., afsluiten maar!

Roger!



O.K., we gaan naar
de zuid-oost flank
kijken of het daar
ook rustig is.



Hé, ik krijg twee bliebs op de
radar vanuit
zuidelijke
richting.



O.K., Dave. Peil ze uit en
houd ze in de gaten!

Roger!



Ze zitten op 50 mijl
zuidsektor 2, snelheid 590
mijl, hoogte 8.000 voet!

O.K., we gaan eens kijken,
02 voor 07 bogies op 50
mijl zuid. We gaan erop afl



We gaan proberen achter ze te komen, ik ga als eyeball, jij
gaat als shooter. Larry, geef mij dekking op 600 voet hoger.
Dave, geef hun positie door. Stemvormer inschakelen!



O.K., ik ga naar mijn positie!

Prima, en houd ze goed
in het oog, Larry!



Hé, ze hebben ons in de gaten, Hank.
Ze veranderen van koers. Als we zo
doorvliegen passeren we ze frontaal.

Roger!



Ze moeten nu op
zichtafstand zijn!

Daar... daar zijn ze. Het zijn SU-22
Sukhoi Fitters Dave! Heeee,
wat doet die gek nu?

De leider van de Libische SU-22 vuurt een Atoll AA-2 hitte zoekende raket af.



Hank Kleeman draait direkt scherp weg om de raket te ontwijken.



Kleeman heeft de raket ontweken, maakt een roll-over en komt zo achter de tweede Sukhoi.



Larry is inmiddels achter de schietgraage Libische vlieger terechtgekomen.



Hank Kleeman is in positie om te vuren.



De hitte zoekende raket vliegt in de achterzijde van de Sukhoi en explodeert. Het achterstuk breekt af en de piloot weet zich met zijn schietstoel te redden.

O.K. Larry, Muczynski komt in vuur positie.

We zitten op 3/4 mijl. Je moet nu vuren anders komen we te dichtbij, Larry.

O.K., ik heb Lock-on 3-2-1 vuur!



De piloot probeert de raket te ontwijken.

Dat lukt hem niet.

Het luchtgevecht duurde maar 2 minuten.



Tally-Ho!! Die is voorgoed uitgeschoten.

Zo, die twee hebben hun lesje geleerd. Het is mij een raadsel waarom die mafkees vuurde in een frontale ontmoeting. Dat is wel de geringste kans op succes!



Daarbij komt dat hun manoeuvreren niet best was.



We gaan terug... Larry, zet jij je kist maar als eerste neer.

O.K. Hank, ik zie je bij de koffiel

Larry land zonder problemen.



Gevolgd door Hank Kleeman. Ze werden met veel gejuich ontvangen na hun overwinning op de Libische Shukois. Zo eindigde een der vele konflikten in het Midden-Oosten.



Is alles in orde aan de kist, Joe?

Ik heb alles gecontroleerd, Bruce. Het is O.K.!



Bruce klimt aan boord als Joe al in de kist zit.

De Tomcats rollen de katapults op en worden vastgezet.



De vlieger geeft thumb-up ten teken, dat hij gereed is voor de start.



De katofficer geeft het teken vol vermogen.



En de kist schiet de lucht in.



De twee kisten van de ochtend CAP zijn op Marshallpositie aangekomen.





Bruce en Joe worden aan de kat vastgemaakt, een laatste controle wordt uitgevoerd, alles O.K..



De katapultofficier geeft het teken volle kracht, het startsignaal en weg schiet de kist.



Dek for PRI-Flyt J.B.D.*
2 gaat niet neer, over!

Shit... verder
starten via
katapult, uit!



De volgende kisten starten via de bakboord katapult.

* Jet Blast Deflector.

De Prowler komt zonder problemen weg. Eénmaal in de lucht doet zich iets vreemds voor.



Hél? Joe, ik heb electronische storing op de instrumenten!



Hier Ace One for Two. Ik heb storing op de instrumenten. Hoe is het bij jou?



Dat heb ik ook, Bruce!!

Hier Hummer One. Onze radar wordt gestoord. Het contact met de Nimitz is verbroken.



Hier Raven vijf. Ook bij ons is alles gestoord, wat is dat?



Hier Ace One. Ik weet het ook niet. Joe, we gaan naar 40.000 voet!

O.K. Bruce, we zien well!



Op zeven mijl zuid van de Nimitz vaart een trawler met vreemde mastenpartijen, veel radar en antennes.



In de midscheeps bevindt zich een grote koker waarin zich een hoeveelheid metalen strippen bevinden.



Benedende is een ruimte welke is volgebouwd met electronische apparatuur.



De strippen komen uit de koker



en vormen een groot rond scherm.



Zo te horen werkt dat Chinese systeem goed. De vliegers hebben er flink last van.



Goed zo, dan zullen we de Yankees het eens goed lastig maken.





Als ze op 40.000 voet zijn..

De storing is weg, Joe. Even kijken of we contact met de Nimitz kunnen krijgen.



Two for One storing is weg, over!



Black Ace one for Base, over!... Shit nog steeds geen contact. Joe, ik vraag de twee of hij contact kan krijgen.



Hier Ace Two... Ik krijg geen contact er zit te veel storing op de verbinding. De onderlinge verbinding is O.K.!



Wat doen we, Bruce?

We vliegen onze uitgezette vluchtschema en om de 5 minuten proberen we contact te maken, Joel!



Hier Hummer voor allen. Er zijn problemen met de verbinding met de Nimitz... We voeren onze opdrachten uit. Wij nemen de leiding over tot contact is hersteld, uit!

Hier Raven for Hummer. Onze Jaiming geeft aan dat de storing op ongeveer 8 mijl zuid van de Nimitz zit over.



Begrepen Raven. Probeer kontakt vast te houden, uit! Hummer voor Ace One over!



Hier Ace One. Heb het gesprek gevolgd. We gaan er heen, we zitten nu op ongeveer 20 mijl west van opgegeven postie, over!



O.K., houd kontakt met Raven 05 and keep us posted, out.



Bruce en zijn Wingman zetten koers naar de aangegeven plaats.



Op de trawler worden de zenders van de Amerikanen afgeluisterd.

Zo te horen is er best paniek. Ze kunnen ook geen contact krijgen met de vliegtuigen. Het werkt dus!



Prima, zeg tegen de Chinese prof. dat we stoppen tot die kisten gaan landen, Ali!



Hé, de storing is weg. Joe, kijk even of we weer contact krijgen met de Nimitz.



Alle storingen zijn weg, Sir!

Prima, zoek contact met de vliegers.



Hier Hummer One for Nimitz. Alle kisten in orde. Ace One and Two zoeken de vermoedelijke oorzaak storing over!



O.K., Hummer. Uw bericht ontvangen. Laat de Ace daar maar kijken. Wij hebben hier op de radar een bliep op 8 mijl zuid, koers zuid-oost, uit!



Hier Ace One. Er zit hier een trawler op de opgegeven positie. We gaan eens goed kijken!





Zo, de eerste proef
is geslaagd, nu het
storen van de
landingen, heren!



De Hawkeye land als eerste zonder problemen.



Ook de Prowler maakt een perfecte landing... maar dan!



Hier Black One for LSO
(Landing Signaal Officier),
kom op glide path zetlanding...
Hé shit!! Ik heb weer storing op
de instrumenten!



Hier Ace One. Ik kan
niet op mijn instru-
menten landen, over.

O.K., ik praat je wel
binnen.



Hier LSO for Ace.
Je zit teveel rechts
en te hoog!

Roger,
ik corrigeer!





Zet de boel maar uit, het werkt goed. Vannacht gaan we verder.



Hé! de storing is weer weg...
One for LSO, storing is opgeheven!



Roger, Ace One. U kunt de landing weer inzetten!



Nu landen Bruce en zijn Wingman zonder problemen.



De Tomcats worden naar hun parkeerplaats verwezen.



Joe klimt na Bruce uit zijn kist.





Zo Bruce, dat was heel apart, wat denk jij ervan?

Ik denk dat die trawler ermee te maken heeft!



Wat later in Bruce zijn hut.

Goedemiddag Sir, er is om 6 uur een meeting bij de commandant!

Bedankt, ik zal er zijn.



Hallo Sir, de Skipper verwacht u in de sitting room.



Heren, ik heb jullie hier gevraagd in verband met die vreemde storingen. Aan de hand van wat we nu weten, kwam het uit zuidelijke richting. Bruce, wat heb jij ontdekt?



Wel, volgens mij heeft die trawler er wat mee te maken, Sir.



O.K., laten we ervan uitgaan dat het zo is. Wat doen we eraan. Hij vaart in internationale wateren.

We moeten hem ongemerkt laten schaduw-
wen door een van onze destroyers, Sir!

Ja, en
vanuit de
lucht!





We zitten op halve kracht.

Hassan, volgens mij worden we gevolgd!

Goed opvoeren.



Aan boord van de USS Zellers..

Ik weet niet wat het is, maar er ontstaat een waas op het scherm, op stuurboord van de trawler.



We krijgen weer storing op de radar, Sir!

Verd: We zitten in een koers wijziging!



Op de kruiser USS Virginia CGN-38 wordt de storing niet direkt opgemerkt. Als gevolg hiervan draait hij te ver door.

Sir, we hebben storing op de navigatie-radar!



Ja, ik zag het. Kijk even wat onze positie is op dit moment.



We zitten volgens het Gyrokompas goed, maar volgens het magnetisch kompas zitten we 30° te ver, Sir.



Roergangers, overgaan op magnetisch kompas. Koers 1-2-0!

Ayay Sir!



x Landingsoperaties

Inmiddels is de commandant op de brug.

Dit is te gek voor woorden. Zelfs de waterdichte deuren werken niet. Ik wil dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Liggen we al op koers voor recovery*?

YES
SIR.

De nachtpatrol bevindt zich in Marshallpositie en ondervindt ook problemen van storing.

Ik heb haast geen contact met de LSO maar ik heb een O.K., dus zet de landing in.

Goed, ik zet me wel schrap.

De LSO is haast niet te volgen.

Hier.. grr LSO
grrkg je grr.. it te
hoog grrkg let op
grrr attack..grrrr
snelheid ter..grrgr
nemen!

Jolly One, hier LSO. Je zit te hoog en iets te ver naar links.

Roger.

De vlieger komt te laat neer en mist de kabels. Hij start door.



Alles werkt perfect maar we worden gevolgd door een torpedobootjager, professor.

Hum... Zet de boel maar uit, Li.



De Tomcats landen zonder problemen.



Op dat moment op de Zellars..

Sir, de waas naast de trawler is weg ... Hij wijzigt koers naar pal zuid!

O.K.. Blijf hem volgen op de radar.



De trawler zet koers in naar Tripoli.

We gaan naar huis voor brandstof en proviand.



Die morgen vroeg worden de kisten van brandstof voorzien en in gereedheid gebracht.

Ook de bewapening voor de Tomcats wordt aangevoerd.

Op dat moment in de flight instructie room..

Goede morgen heren, we hebben een speciale opdracht.





De Vikings schieten na elkaar de lucht in.



Daarna vertrekken de Prowlers.



De KA-6D Tanker wordt op katapult 4 gezet.



En ook die schiet de lucht in.



Als laatste vertrekken de Tomcats.



Hier Double Nut for Bear Three. De groep is in de lucht en neemt positie in. Frequentie bekend. Houdt ons op de hoogte, over.

Hier Bear, Roger!

Hier zit Scout 02. Er zit een Sub op 20 mijl zuidoost, over!



Hier Bear voor Scout 02. Controleer z'n koers, uit... Bear voor Ace Leader. We krijgen bezoek uit zuidelijke richting... Koers noord, hoog te 4000 voet, speed 850, over!



O.K. Bear. We zullen ze eens bekijken. We houden u op de hoogte!



Hier Scout 02. Sub komt naar de oppervlakte.



Het is een Foxtrot Class... De AL-BADR van Libië. Hij ligt op koers naar Tripoli, over!



Begrepen. Laat maar los. Is geen bedreiging, uit. Bear for basis. 3 Libische kisten naderen, meer Tomcats gewenst, over!



En binnen 5 minuten schieten 2 stand-by kisten de lucht in.



Vanuit Libië komen een bommenwerper en twee jachtvliegtuigen.



Bruce, ik heb ze op de radar. Ze zitten op 10 mijl zuid, iets links.



Ace One for Wingman. We draaien achter ze en wachten op versterking!



Roger, out!

We krijgen twee Yankees achter ons, opletten dus!



Hier Jolly One for Double Nut.
We zijn op 10 mijl west, over.

Hier Double Nut. Draai achter ons. Als jullie
er zijn, gaan wij naast ze vliegen en geven ze
een teken hun koers te wijzigen, uit!



Hier Raven 06 voor
Bear 03. Er is geen
storingsactiviteit, over!

Dat is begrepen, Raven. We
nemen contact op met de
basis, uit!



Hier Jolly. We
zijn in positie!

O.K., vermoedelijk is de boos-
doener niet in open zee. Laat
ze de volgende groep maar
halveren.





Op de Zellars wordt de koers van de trawler ingetekend en nauwkeurig bijgehouden.



Ook de Prowlers zijn op de hoogte gebracht van de positie van de trawler.

Roger, we houden hem in de gaten!



Op dat moment zijn Bruce en z'n Wingman aan het tanken.



De trawler begeeft zich in internationale wateren.



Als Bruce en z'n Wingman hebben getankt..



De rest van de morgen gebeurt er niets meer. Bruce en Joe zijn terug aan boord.

Besloten wordt, de onderzeeër USS Narwhal SSN671, de trawler van onder water te laten schaduwen.

Tot nu toe is het rustig, Joel

Ja, hij zit nog te ver weg. Ik denk dat hij vanavond wel actief wordt.



Als de Narwhal is gedoken, wordt de koers naar de trawler ingezet.

De sonarman spoort de trawler op via het schroefgeruis.

De commandant kijkt op gezette tijden via de periscoop naar de oppervlakte voor zich, kontakt.



Die nacht begint de storing weer.

Heel... het is weer zover!



De storing is er weer, Tony!

Ik zie het... We mogen geen actie ondernemen!





De positie waar de storing
vandaan komt, is die van
de trawler.

Ik probeer het
door te geven!

Inmiddels op de Nimitz is besloten, die
morgen de trawler aan te houden.

Geef maar door
aan de Zellers, dat ze die trawler
aanhouden en controleren bij
zonsopkomst!

O.K. Sir, doe ik!



In de vroege morgen zet de Zellers
koers naar de trawler.



De Zellers geeft de trawler het
sein te stoppen.



Hij reageert
niet, Sir!

Dat doen we dus
niet! Vuur maar
een raket op
ze af!

Ze willen dat
we stoppen,
kaptein!



Shit...
Ze schieten
op ons!

Laat direct contact opnemen met de Nimitz. Geef
door wat er gaan de is en wat we moeten doen!

O.K. Sir!





Op de Nimitz worden een groep Corsair II's bewapend.



Ze worden geladen met Zunni raketten en MK 82 bommen en grondig gecontroleerd.



De KA-6D Tanker is al in de lucht...



...als de vliegers in hun kisten gaan en de motoren worden gestart.



Een Prowler komt binnen terwijl er
gelijktijdig een vertrekt.



De eerste Corsair rolt de katapult op.



Dan schieten de Corsairs snel achter elkaar van het dek.



Hier Side Winder One for Double Nut. We zijn in de
lucht en op koers, over.



Hier Leader for Side Winder. We
vangen u op bij punt 2 van
vliegorder, uit.



Inmiddels op open zee...

Hier USS Narwhal.
Trawler gaat op
tegenkoers.







In korte tijd wordt de trawler tot zinken gebracht.



O.k. boys, dat was het, terug naar de Nimitz. De Zellers kijkt of er nog overlevenden zijn!



Niet veel later landen de kisten weer.



Joe en Bruce in de suit-up room..

Zo Joe, dat was toch nog wat sensatie!

Ja, en gelijk een goede oefening!



Kom op Joe, we gaan een bak koffie halen!



De Nimitz zet z'n koers voort in de richting van de Middellandse Zee.



US.NAVY squadron badges VF-41



Badge vanaf ca. 1945.
Deze was ook in de Tweede wereldoorlog in gebruik, maar zonder squadron nummer.



Huidige officiële squadron badge van VF-41.



Tomcat badge, geënt op de Sukhoi Killing's.

VF-41 Black Ace's was in 1940 VF-4 en werd in december van dat jaar aan boord van USS-Ranger CV-4 geplaatst voor dienst in de Atlantische oceaan. Ze maakten een tour naar Vietnam aan boord van de USS Independence CV-62. Ze verloren 2 toestellen boven Noord-Vietnam. Ze vliegen nu de Tomcat F-14D en hebben ook een Tomcat Badge.



Meerdere delen in voorbereiding

ISBN 90 73960 58 4



UITGEVERIJ
DE BOEMERANG B.V.

Prijs: fl. 8,95